



april 2015

NIEUWSBRIEF

In 2003 is de Stichting Gehandicapten Kwale opgericht vanuit het Leidse Speciaal Onderwijs. Deze stichting stelt als doel:

- het realiseren van voorzieningen en accommodaties voor gehandicapte jeugdigen in Kenia;
- stimuleren van een passend onderwijsaanbod;
- bevorderen van Speciaal Onderwijs.

De doelen willen we bereiken door:

- het verwerven van gelden en goederen;
- samen te werken met organisaties die hetzelfde doel nastreven;
- tevens proberen we regelmatig de projecten te laten bezoeken door professionals/vrijwilligers.

Website: www.sgkwale.nl

Van de redactie

Eind februari-begin maart bezocht een kleine Leidse delegatie verschillende scholen voor speciaal onderwijs in het district Kwale. Iepe Roosjen bestuurder van Stichting Speciaal Onderwijs Leiden hield voor deze nieuwsbrief een reisdagboek bij. Tijdens het bezoek zijn er met de lokale overheid in Kenia en met de betrokken scholen plannen gemaakt voor de komende twee jaar. In een volgende nieuwsbrief zullen we daar aandacht aan besteden.

Reisdagboek Iepe Roosjen

Woensdag 25 februari om 7 uur naar Schiphol. Met een groot vliegtuig naar Nairobi. Om 20.30 uur landen we, ritsen we de bagage van de band en dan snel door naar de vertrekhal voor binnenlandse vluchten. Alle controles weer door. Nieuw is: temperatuur meten. Met koorts mag je het land niet in. Na een korte vlucht komen we midden in de nacht in Mombassa aan. Matatu (minibusje) en chauffeur staan al klaar om ons door Mombassa te loodsen, wel heel wat rustiger dan overdag. Om 2 uur 's nachts komen we in het hotel aan. Een warme maaltijd staat nog voor ons klaar. Het was een lang maar soepel lopend reisdagje.

Donderdag 26 februari

Dagje netwerken. Onze eerste afspraak is met Yvonne Matiba, ons belangrijkste contact in Kenia. Yvonne is getrouwd met een Keniaan en woont al bijna 25 jaar met haar gezin in Kenia. Zij heeft een succesvol reisbureau gespecialiseerd in safari's voor gehandicapten. Ter ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap heeft Yvonne met enkele anderen een weeshuis gerealiseerd in Diani. Samen zetten we ons nu in voor de school in Makobe.



Yvonne Matiba en Annelies Kuijper

Daarna met het busje naar de hoofdstad Kwale in Shimba Hills voor een overleg met het management van het EARC.

Het EARC is een overheidsinstelling op gebied van onderwijs en houdt het midden tussen inspectie en een onderzoekscentrum. Met de staf van het EARC besproken op welke scholen het meest behoefte bestaat aan hulp vanuit Leiden. Ook bezoeken we nog kort de dovenschool in Kwale. Gelukkig werkt de audiometer die we jaren geleden hebben gebracht nog prima!

Collega Stijnie de Graaf bezoekt voor het eerste een grote school voor Mentally Handicapped in Kwale. De school is ons vanaf de beginperiode bekend en biedt nieuwkomers vaak een confronterend beeld. Dan met de familie Van Wieringen (hoveniersbedrijf) bij een achteraf winkeltje zaden kopen voor de groentetuinen van de scholen. Er wordt flink over de prijs onderhandeld.



EARC

Vrijdag 27 februari

Na een korte rit zitten we om 10.00 uur in gesprek met Micki Wentzel en Jesiah Museli van de Mekaela Academies, respectievelijk oprichtster en directeur. Mekaela Academies bestaat uit 6 reguliere en secundaire privé scholen zonder winstoogmerk. Men biedt ook onderwijs aan kansarme leerlingen. Een goed stageadres voor de studenten van Hogeschool Leiden! Dan neemt Yvonne ons meer naar "haar" weeshuis.

Diani's childrens village

Goed verzorgde kinderen in een mooi huis met kippenren en groentetuin. Patrick gelijk in zijn element. Het weeshuis wordt nu bijna geheel geleid door Afrikaanse vrouwen. Er is ook een gehandicapte houtbewerker die prachtige meubelen maakt, in zijn workshop houtbewerking kunnen kinderen ook helpen. Zo'n weeshuis draait bijna volledig op sponsors (uit de hele wereld). Hier gaat Patrick de tuinman helpen met advies. Ook een plek voor mogelijke hogeschool stagiaires.



De kinderen

Daarna door naar Milalani. Daar is net als in Makobe een special unit bij een reguliere school, maar wat een verschil. Het lokaal destijds door onze stichting dankzij sponsoring van de Leidse scholen gebouwd, staat er goed bij. Maar verder... worden we er wat treurig van.



'keuken'



'toiletten'



leerlingen

Er is niks in de lokalen. De slaapzalen zijn armoedig. Geen stroom bij de jongens slaapzaal. De wc's zijn een smerig gat in de grond. En de keuken is een donker

hok met een klein vuurtje op de grond. Volgens de Keniaanse collega's krijgen de kinderen drie keer per dag eten (van de ouders). De kinderen hangen apathisch rond. Wat een ellendige armoe.

Als we hier wat willen, moeten we niet denken aan onderwijs, maar gewoon aan leefomstandigheden....

De EARC heeft ons speciaal op Milalani geattendeerd.

Zaterdag 28 feb.

Om 8.15 uur in de Matatu naar Makobe. Dat ligt een heel eind de Shimba Hills in. Binnendoor al stuiterend over een landweg. Keurig om 10.00 uur daar.

Kinderen en aantal ouders zitten al klaar onder de bomen voor de ceremonie.



Wij steunen in Makobe een special unit bij een reguliere school.

Twee jaar terug nog ca 20 kinderen, nu al meer dan 50. Het gevaar is dat ze last krijgen van hun eigen succes, en meer leerlingen aangemeld krijgen dan ze aan kunnen. Het terrein ziet er goed uit. Wij hebben daar flink bij geholpen.

Workshop (praktijklokaal) met naaimachines, dormatory (slaapzaal), lokaal, keuken, laptop, groentetuin. En als laatste de eetzaal die vandaag feestelijk wordt geopend.



Leerling opent samen met Lidy van Wieringen de eetzaal

Naast toespraken en dankbetuigingen van fantastische schoolhoofd Naomi en van onze Annelies is er ook zang en dans van de kinderen. Een bijzonder moment is het voorstellen van de leerlingenraad. Verschillende kinderen hebben een speciale taak gekregen. Bijvoorbeeld: lokaal verantwoordelijk, kleding verantwoordelijke, keuken en eetzaal verantwoordelijke, sport verantwoordelijke. Ze worden allemaal voorgesteld en mogen op stoelen vooraan komen zitten. Trots dat ze zijn, evenals hun ouders. Gehandicapte leerlingen mede verantwoordelijk maken is in Kenia heel bijzonder!

Daarna rondleiding: alles ziet er goed uit. De tuin is wat droog zo aan het einde van het seizoen, over paar weken moet het gaan regenen. Patrick heeft de tuinman wat bijgeschoold en bekeken of we iets met water kunnen doen, zodat er meer van de tuin te halen is.

Er is nu ook een fysiotherapeute. Zij laat een hardhandige behandeling zien van een jongetje, die thuis alleen maar had gelegen. Het is zielig hoe hard hij wordt aangepakt. Alles om zijn spieren te activeren. Huilen.....



Tuin

en



Fysio

We hebben met Naomi gesproken over nieuwe stagiaires van hogeschool Leiden en hebben haar uitgenodigd in april 2016 naar Nederland te komen.



Maar wat het meest bijblijft: de armoe en onmacht gisteren in Milalani en de kracht en het succes vandaag in Makobe. 3 kwartier rijden van elkaar, allebei special units, maar wat een schrijnend verschil...

Zondag 1 maart

Om 6.45 uur ontbijt en om 7.15 uur klaar om naar Shimoni te rijden. Shimoni ligt op zo'n 40 km van Tanzania en betekent 'big cave': een grote kuil in de grond waar Arabische slavenhandelaren hun slaven opsloten voor ze met een

schip naar Zanzibar werden vervoerd om aldaar verhandeld te worden. (Niet alleen Nederlanders waren slavenhandelaars).
Daar op een oude Dow (nu met motor) gestapt en de oceaan op. Uurtje varen tot aan rif. Vlakbij rif zien we een groep dolfijnen. In formatie aan het jagen op vis. Prachtig gezicht. Tijdje gekeken en toen snorkelen.

Maandag 2 maart

Na het ontbijt naar het reisbureau Go Africa van Yvonne. Patrick is al aan het werk in de tuin van het weeshuis. Annelies en Lidy gaan met Naomi spullen kopen voor haar school. Het geld ingezameld op de Italiaanse avond in januari wordt hiervoor gebruikt. Naast gebruikelijke schoolspullen o.a. muziekinstrumenten, puzzels en sportkleding. Ook wat spullen gekocht voor het weeshuis.

Stijnie en ik hebben met Jesiah Museli en Micky Wentzel 4 scholen bezocht van de Mekaela stichting. Drie basisscholen en een secondary school. Het zijn privé scholen. Helemaal bij elkaar gesponsord vooral uit Duitsland. Ouders betalen 3 a 4 duizend shilling Pm. 30 a 40 euro. Best veel. Mooi is dat ook voor leerlingen van ouders niet het niet kunnen betalen tocht plek is.
De scholen zien er goed uit, maar ook hier toch beperkte leermiddelen. Alle lessen in het Engels. Relatief kleine klassen 25 a 30 ll. In openbare scholen soms 80.....



Dinsdag 3 maart

Om 6 uur in het donker bij de oceaan. Licht zien worden en kort zwemmen. Ontbijt en om 7.15 opgehaald door Go Africa. Reisbureau van Yvonne Matiba. Lange rit over Kwale en Kinango naar Tsavo. Stop in Samburu. Samburu is een stoffige plaats langs de weg van Mombassa naar Nairobi. Bij een basisschool is ook hier een special unit. Ca 4 jaar geleden heeft de familie Van Wieringen hier een kuil gegraven om water in op te vangen voor de groentetuin. Het water kwam uit de waterleiding tussen Mombassa en Nairobi. Elke drie maanden werd de leiding ontluicht en kwam er een massa water vrij dat via een goot in de opslagkuil werd opgevangen. Om de een of andere duistere reden is later het ontluichten verderop gaan plaatsvinden. Einde oefening. Zonde weer.



Droogte in de shamba



omdat het water ontbreekt

Unit ziet er verder behoorlijk goed onderhouden uit. Redelijke keuken, behoorlijk eten, opgeruimde slaapzalen. Denk alleen niet dat er veel les wordt gegeven. Met directeur Rafaël mailadressen uitgewisseld. Hij wil graag eettafels en het opknappen van de vloeren.



Stijnie de Graaf, Rafaël en Iepe Roosjen

Toch twijfelt hij zelf of ze daar mogen blijven. Chinezen leggen een nieuwe spoorlijn aan tussen Mombassa en Nairobi. En die kon weleens over of vlak langs de school lopen....

Ondanks alle zorgen toch een leuk bezoek.

Toen door naar Tsavo East. Twee dagen op safari met Annelies en Stijnie. Patrick en Lidy gaan 2 dagen op familiebezoek in Malindi.

Woensdagavond en nacht teruggevlogen.

Het was een mooie week!

Mee waren:

Annelies Kuijper en Iepe Roosjen vanuit het bestuur st. Gehandicapten Kwale. Patrick en Lidy van Wieringen, hoveniers, voor de groentetuinen.

Stijnie de Graaf, directeur van de Korte Vlietschool en VSO De Thermiek,
aspirant bestuurslid.